

KNBF Nieuwsbrief



De KNBF Nieuwsbrief kunt u ook lezen (en downloaden) op de KNBF site. www.knbf.nl. Of scan de QR code met uw mobiele telefoon. Alle postzegelverzamelaars, filatelisten en anderen die geïnteresseerd zijn in postzegels, kunnen zich aanmelden voor een **GRATIS** abonnement op de KNBF Nieuwsbrief via www.knbf.nl



Voor het aanmelden geldt het volgende: 1) voor leden van bij de KNBF aangesloten verenigingen: Op de KNBF website account aanmaken en aanvinken dat u de Nieuwsbrief wilt ontvangen. 2) voor niet-leden: eenvoudig aanmelden op het hoofdscherm - u ontvangt dan automatisch een e-mail waarmee u door aan te klikken uw abonnement kunt activeren. Verder is het voor leden van een bij de KNBF aangesloten vereniging wel van belang zich aan te melden op de KNBF site om de Bonds-ledenpas te activeren. U kunt dan gebruik maken van de vele aan de pas verbonden voordelen.



Dead letter

Naar aanleiding van het artikeltje onder de titel 'Dead letter' in de KNBF Nieuwsbrief van november (nummer 19), van Willem Hogendoorn, ontvingen wij een reactie van de heer Herman Jacobs.: "Naar aanleiding van de 'dead letter', hierbij het volgende: Destijds wilde ik graag het stempel 'Returned to sender' hebben, dit in verband met de gelijknamige song van Elvis Presley. Ik was toen woonachtig in Duitsland maar via via werd de enveloppe met daarop de Elvis zegel in de VS gepost en prompt door de Amerikaanse postrijen geretourneerd met het bekende stempel. Geen filatelistisch hoogstandje, maar een leuk hebbedingetje. (Herman Jacobs).



Ik was toen woonachtig in Duitsland maar via via werd de enveloppe met daarop de Elvis zegel in de VS gepost en prompt door de Amerikaanse postrijen geretourneerd met het bekende stempel. Geen filatelistisch hoogstandje, maar een leuk hebbedingetje. (Herman Jacobs).

De gescheurde vingerafdruk.

In 1985 vroeg de Nederlandse PTT aan graficus Jan Bons om postzegels te ontwerpen voor de 40^{ste} herdenking van de bevrijding. De zegels moesten verzet, bevrijding en mensenrechten verbeelden..



Jan Bons ging aan de slag, maar zijn creatieve ideeën werden niet gewaardeerd.

Op de zegel van 50 cent zien we een doorgescheurde vingerafdruk. Hier wilde Bons vooral de onderdrukking en schending van de mensenrechten mee uitdrukken. De zegel geeft een vrij dramatische aanblik.

De Nederlandse PTT was ingenomen met deze zegels, maar het Comité Nationale Viering Bevrijding was minder enthousiast.

De symboliek van deze zegel met een gescheurde vingerafdruk zou door niemand begrepen worden dacht men. Ook zou deze zegel associaties met de persoonsbewijzen kunnen oproepen. Daarnaast zou

het emoties teweeg kunnen brengen, omdat de vingerafdruk ook als opsporingsmiddel wordt gebruikt. Kortom, dit ontwerp was te gevoelig.

En zo kon het gebeuren dat de emissie Bevrijdingszegels 1985 van Nederland nooit werd uitgegeven. In de pers werd er in januari 1985 ruim aandacht aan besteed. Een medeontwerper: "Dat deze zegel niet tot uitvoering komt, is zeer verdrietig en een gemiste kans".

De niet goedgekeurde zegels werden vervolgens op gewoon papier gedrukt en in een boekje particulier verkocht, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan Amnesty International. (Willem Hogendoorn).

Sint Maarten en Sint Nicolaas op één dag.....

Als eindejaarszegels zijn op 10 november 2011 in Duitsland twee zegels uitgegeven met als afbeeldingen op de zegel van 45 cent Sint Maarten en op de 55 cent Sint Nicolaas.



De frankeerwaarde zou goed kunnen overeenkomen met de populariteit van de heiligen in Nederland. Sint Nicolaas wordt over het algemeen in het hele land gevierd, Sint Maarten in

bepaalde delen. De Duitse zegels (55x32,8 mm) hebben een toeslag van resp. 20 en 25 cent en zijn uitgegeven in de serie Sonderpostwertzeichen Weihnachten. De afbeelding op de zegel van Sint Maarten is een gedeelte uit een gebrandschilderd raam van de Pfarrkirche Sankt Martin in Nettersheim (Eifel), de afbeelding op de Sint Nicolaaszegel is een deel van een raam van de Pfarrkirche Sankt Nikolaus in Rheurdt (Niederrhein). Beide zegels zijn ontworpen door Karen Scholz uit Bad Essen.



Nicolaas van Myra werd waarschijnlijk geboren omstreeks 280 en hij overleed op 6 december 342 of 352. Wij vieren zijn naamdag dus niet op zijn verjaardag maar op zijn sterfdag. Hij was in de 4^e eeuw bisschop van Myra, in die tijd de hoofdstad van Lycië in Klein Azië. Hij werd later heilig verklaard en is de hoofdpersoon in veel legenden, vaak mondeling overgeleverd en later op schrift gesteld. Belangrijke elementen uit het Sinterklaasfeest gaan op deze legende terug. In de Legenda Aurea wordt het verhaal verteld van een arme man met drie dochters. In die tijd moest aan de toekomstige echtgenoot een bruidsschat worden aangeboden, hoe hoger, hoe meer kans op een goede man en zonder bruidsschat waarschijnlijk nooit trouwen. Vanwege de armoede van de vader moesten de dochter als slavinnen worden verkocht maar op drie verschillende ogenblikken werden buidels goudstukken door het open raam in het huis gegooid, voldoende waarde voor een bruidsschat. De geldbuidels worden vaak geïnterpreteerd als sinaasappels, hetgeen zou kunnen verklaren waarom de Sint voor ons uit Spanje komt. Munten van chocolade maken vaak deel uit van strooigoed.



Een ander verhaal is dat van drie studenten die door een herbergier waren vermoord en in een ton waren ingezouten. Toen Sint Nicolaas enige tijd later overnachtte in de herberg, droomde hij van de misdaad. De Sint riep de herbergier en samen baden zij, waarna de studenten weer levend werden. Verder vermenigvuldigde Nicolaas zakken met graan, die per schip in Myra aankwamen en waarmee een hongersnood werd vermeden, een legende die gelijkenis heeft met de wonderbare broodvermenigvuldiging van Christus. Dat Sint Nicolaas zeelieden die in een storm dreigden te verdrinken redde door de storm tot bedaren te brengen ligt ten grondslag aan het feit dat hij de beschermheilige van de zeelieden is geworden. Nicolaas van Myra werd begraven in Myra, in het zuidwesten van Turkije. In 1087 brachten Italiaanse kooplieden zijn relieken naar Bari, waar voor hem speciaal de Basiliek van Sint Nicolaas werd gebouwd.



Op 11 november wordt de kerkelijke feestdag gevierd van de heilige Martinus, bisschop van Tours. Op de avond van 11 november trekken groepjes kinderen, vooral in Limburg, Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe, zingend en met lampions langs de huizen waarbij ze snoepgoed krijgen. Martinus werd geboren in 316 in Sabria (Hongarije - Szombathely) als zoon van een

Romeinse magistraat. Toen hij 15 was nam hij dienst in het Romeinse leger en werd geplaatst bij de ruitery in Frankrijk. Uit deze tijd stamt de legende dat hij bij de stadspoort van Amiens een naakte



bedelaar ontmoette die hem in Christus' naam een aalmoes vroeg. Hij scheurde zijn mantel in tweeën en gaf de bedelaar de helft. In de nacht daarna zag hij Christus bekleed met zijn mantel. Hij verliet het leger en koos de heilige Hilarius, bisschop van Poitiers als leermeester. In 360 werd hij kluizenaar bij Poitiers en in 361 had hij zoveel volgelingen dat hier het eerste klooster op Frans grondgebied ontstond. Hij stierf als Bisschop van Tours op 11



november 390. Sint Maarten is de schutspatroon van Szombathely, Frankrijk, Burgenland (Oostenrijk) soldaten, bedelaars en veel ambachten.

Europa: Ook verstoring van de eenheid op postzegels.

Nu het financiële beleid binnen de Europese Unie aan hevige discussie onderhevig is, is de eenheid ver te zoeken. Maar ook op postzegels was de eenheid wel eens verstoord.



In 1960 werden Europazegels uitgegeven door de 19 CEPT-landen. Het CEPT embleem dat op alle zegels werd afgebeeld, had dan ook een wiel met 19 spaken, de 19 leden symboliserend. Portugal vergist zich en beeldt 22 spaken af. De fout werd pas na de uitgifte ontdekt.



In 1967 zijn er dan wel 22 leden en worden de 22 CEPT-landen gesymboliseerd door 22 tanden van een tandrad. Liechtenstein doorbreekt de eenheid omdat het de ontwerper laat kiezen voor een meer figuurlijk tandrad met maar 11 tanden.



Als er dan in 1979 verkiezingen zijn voor het Europese parlement brengt Italië een postzegel uit met een grote witte E waarachter de vlaggen van alle deelnemende landen in drie banen volgen. De Nederlandse en de Luxemburgse vlag hebben de kleuren rood-wit-blauw, en wel rood boven. Zo niet op dit Italiaans zegel: de kleuren zijn verkeerd afgebeeld omdat rood onder zit en blauw boven. De eenheid in Europa is niet zo groot dat men dit tijdig ontdekt heeft.

Uiteindelijk zijn alle zegels, met deze fouten, gewoon in omloop gebleven.

(Jan Heijs, Amsterdam)

Filatelieblog:

Bezoekt u ook eens www.filatelieblog.nl, een onderdeel van de website van de KNBF www.knbf.nl. En mocht u interessante informatie of leuke verhalen en artikels hebben welke geplaatst zouden kunnen worden op filatelieblog, stuur dan uw informatie aan redactienieuwsbrief@knbf.nl

Forums en websites: Op de site van KNBF (www.knbf.nl) is een rubriek: Contact filatelisten waar u de mening van andere filatelisten kunt lezen en waarop u eventueel zelf commentaar kunt toevoegen - natuurlijk als u een KNBF ledenkaart heeft en bent ingelogd. De in deze rubriek opgenomen websites laten een groot aantal bijzonder interessante verzamelingen en informatiesites zien.

Onderzoeksverslag zelfklevende postzegels PostNL

Naar aanleiding van een recente vraag van een verzamelaar van PostNL-postzegels over de mogelijkheid de zelfklevende postzegels van de “groene” serie 10 x Nederland los te weken, zijn deze zegels aan een grondig onderzoek onderworpen.

Op basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat er geen defecten of inconsistenties zijn geconstateerd ten aanzien van het materiaal dat voor de productie van deze postzegels werd gebruikt. Uit de testresultaten is bovendien naar voren gekomen wat de beste methode is om zelfklevende PostNL-postzegels van enveloppen los te weken.

Een aantal monsters van deze postzegels is onder verschillende omstandigheden getest ten aanzien van de afwekeigenschappen, te weten met verschillende watertemperaturen en onderdompelingtijden. De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

Watertemperatuur	Gemiddelde benodigde onderdompelingtijd om de zegels schoon te kunnen losweken	Opmerkingen
Koud	25 minuten	Postzegels konden gemakkelijk met de hand worden losgemaakt
Lauwwarm	8 minuten	Postzegels konden gemakkelijk met de hand worden losgemaakt

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de postzegels niet uit zichzelf loslaten van de papieren ondergrond, maar dat zij gemakkelijk met de hand (of met een postzegelpincet) kunnen worden losgetrokken, met zeer weinig kracht. Een geringe stijging van de watertemperatuur ten opzichte van “koud” helpt de PVA-gomlaag snel af te breken, hoewel de temperatuur niet zo hoog mag zijn dat het papier beschadigd raakt.

De exacte tijd die de gomlaag nodig heeft om op te lossen en het losweken mogelijk te maken is hoofdzakelijk afhankelijk van de variatie van de watertemperatuur, hoewel de aard van de ondergrond waarop de zegel is bevestigd en de bijbehorende fysieke adhesie-eigenschappen ook een rol kunnen spelen.

Verwijdering van de inkt

De andere vraag van de verzamelaar ging over het uitloggen van de drukinkt als de zegel enige tijd in water wordt gelegd. Dit is ook onderzocht. Geconcludeerd wordt dat langdurige onderdompeling in water van een dergelijke postzegel uiteindelijk altijd zal leiden tot het afbreken van het verbinding tussen inkt en papier, en mogelijk ook van de inktstructuur. Hierdoor kan de inkt “craqueleren” of van het papier loskomen, zoals normaal is voor veel drukwerk. Uit de tests blijkt dat dit proces begint zich voor te doen na ongeveer 30 minuten in koud water en iets eerder in warmer water.

Optimale afweekmethode

Het is niet bekend op welke wijze en onder welke omstandigheden de verzamelaar heeft geprobeerd zijn postzegel los te weken, maar op basis van praktische kennis van inkten en papier, en gezien de resultaten uit dit onderzoek, wordt de volgende methode aanbevolen om zelfklevende Post-NL-postzegels los te weken van papieren enveloppen.

- De postzegel dient gedurende minimaal 5 minuten, maar niet langer dan 30 minuten volledig te worden onderdompeld in lauwwarm water (ca. 18-22°C). Ongeveer 5 à 15 minuten lijkt een goede richtlijn.
- Na deze tijd kan de zegel voorzichtig met de hand of op een andere geschikte wijze van de ondergrond worden losgetrokken. (bron: PostNL).

Catawiki dagaanbieding postzegels:

Catawiki, ‘s werelds grootste online catalogus & marktplaats voor verzamelaars, is gestart met een dagelijkse spectaculaire aanbieding voor postzegels en munten verzamelaars. Op www.catawiki.nl/dagaanbieding worden dagelijks postzegels of munten met grote korting (ca. 50% of

meer) door één van de professionele verkopers op de site aangeboden. Iedere dag om 10.00 uur wordt de aanbieding ververst. Deze is dan 24 uur te koop of korter als de aanbieding eerder uitverkocht is.

Catawiki is in het voorjaar gestart met dagaanbiedingen voor stripverzamelaars. Vanwege het grote succes hiervan komen er nu ook dagaanbiedingen voor postzegels en munten verzamelaars.

Gekochte aanbiedingen kunnen worden opgestuurd maar ook met een bon worden afgehaald in de winkel van de verkoper of op een beurs waar deze aanwezig is met een stand.

Catawiki heeft fantastische aanbiedingen binnen. Dat is goed nieuws voor verzamelaars en goed nieuws voor deelnemende verkopers: zij worden optimaal gepromoot bij geïnteresseerde verzamelaars.

De aanbieding wordt dagelijks ook via e-mail verstuurd, je kunt je hier voor aanmelden via: <http://www.catawiki.nl/dagaanbieding>. Uiteraard kun je ook iedere dag even op de site kijken naar de nieuwe dagaanbieding.

Neem ook eens een kijkje op de Catawiki [marktplaats](#) waar nu al meer dan [1,5 miljoen postzegels](#) en meer dan [250.000 munten](#) te koop staan. Of in de centrale catalogus waar meer dan 250.000 postzegels staan beschreven en een verzamelaar gratis zijn verzameling kan beheren en een mancolijst kan aanmaken: <http://www.catawiki.nl>

Hartelijk dank aan de auteurs:

Met
dank aan

De bijdragen van de vele auteurs van de KNBF Nieuwsbrief zorgen ervoor dat wij u een zeer gevarieerde inhoud van ons maandelijkse digitale blad kunnen aanbieden. In het jaar 2011 mochten wij artikelen plaatsen van o.a.: Jo Geraedts, Sjoerd Bangma, Frank van den Hoven, Rob ten Hoedt, Hans Vinkenborg, Jo Lux, Joop de

Leeuw, Willem Hogendoorn, Peter Teurlings, Hans Kremer, Jan Heijs, Willem-Alexander Arnhemmer, Tom Mennens, Victor Coenen, en Piet Alderliesten. Hartelijk dank voor uw bijdragen, en aan al die anderen die hebben meegeholpen de KNBF Nieuwsbrief zo snel te doen groeien. Wij hopen ook in 2012 op u te mogen rekenen.



Geen post meer op maandag:

U had misschien zelf ook al het idee dat er op maandag weinig post bezorgd wordt. Nu is het officieel. Op maandag wordt vanaf nu - vanaf het moment dat de regeling van kracht wordt - niet meer bezorgd. In de wet op de postbezorging is opgenomen dat PostNL verplicht is zes dagen per week de post in de brievenbussen te doen. Gezien het feit dat er op maandag zo weinig post is om te bezorgen, vooral ook als gevolg dat steeds meer poststukken zoals bankafschriften en dergelijke digitaal worden verzonden, maakt het zo onrendabel dat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken heeft besloten de bezorging terug te brengen naar vijf dagen. Alleen een sterke verhoging van de prijs van de postzegel zou bezorging op maandag mogelijk maken. Bijzondere poststukken, zoals rouwkaarten, worden nog wel bezorgd op maandag. (bron: De Telegraaf - 15 december 2011)



Europa: twaalf sterren:



Vanaf de oprichting van de Raad van Europa op 5 mei 1949 heeft men gezocht naar een sprekend symbool om de eenheid en de identiteit van het samengroeiende Europa te symboliseren. Op 25 september 1953 werd besloten te kiezen voor een blauwe vlag met in een cirkel twaalf goudkleurige sterren. De cirkel van sterren symboliseert de solidariteit en de harmonie tussen de volkeren van Europa. Het

aantal sterren **heeft geen relatie met het aantal lidstaten** van de Raad van Europa of van de Europese Unie. In eerste instantie was gekozen voor vijftien sterren, het aantal toenmalige leden van de Raad. Vanwege onenigheid over de autonomie van Saarland was Duitsland tegen, echter Saarland verzette zich tegen veertien sterren. Dertien sterren kwam niet in aanmerking vanwege de symboliek van het ongeluksgetal, vandaar dat uiteindelijk werd gekozen voor twaalf sterren. Traditioneel is het cijfer twaalf het symbool van eenheid, perfectie en volledigheid een getal dat is terug te vinden in bijvoorbeeld de twaalf maanden van het jaar,



de twaalf apostelen, het aantal uren op een klok, het aantal dierenriemtekens. Een cirkel is onder meer het symbool van eenheid en gelijkheid en de sterren hebben de vorm van een pentagram.

Sommigen wijzen op een katholieke betekenis van de twaalf sterren en het blauw op de achtergrond om dat het zou verwijzen naar de Maagd Maria die volgens het boek 'Openbaring' van Johannes verschijnt met een kroon van twaalf sterren. Ontwerper van de vlag Arsène Heitz, was bijzonder bijgelovig. In 1989, een jaar voor zijn dood, onthulde hij in l'Osservatore Romano, het dagblad van het Vaticaan, de herkomst van zijn inspiratie: de Maria-verschijningen in Rue du Bac in Parijs. Streng Gereformeerde anti-Europese groeperingen verwerpen de vlag dan ook als een 'Roomse Mariavlag'. Hoe dan ook, de vlag werd uiteindelijk geaccepteerd en sindsdien siert in alle Europese landen een krans van twaalf sterren de Europavlag.



Beste wensen:

Wij wensen u Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2012 met heel veel postzegelplezier.



Verenigingen – Beurzen – Evenementen

Ruildag Breda:

De Verzamelaar organiseert i.s.m. PV Breda op zaterdag 17 december - 13.00 - 16.00 u een ruildag in gemeenschapshuis 'Overakker', Overakkerstraat 204, Breda - postzegels, Ansichtkaarten bidprentjes enz. enz.

Verzamelaarsbeurs Veghel

Zondag 18 december 2011 houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel haar maandelijkse verzamelaarsbeurs (munten, postzegels enz.) in wijkgebouw "De Golfstroom" gelegen aan de van Diemenstraat 1a te Veghel-Zuid van 9.30 uur tot 12.30 uur. Info: Marcel Bosch tel./fax 0413 - 367786 verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl
Entree Volwassen € 1,- Jeugd t/m 15 jaar gratis.

Postzegel- en Ansichtkaartenbeurs Kampen

De Kamper Filatelisten Club organiseert op 29 december 2011 een postzegel- en Ansichtkaartenbeurs in Hanzestad, IJsseldijk 12, open: 10-16 uur. Info: tel.038-3324654

Eindejaarsbeurs Barneveld

Op 28 en 29 december 2011 (10.00-17.00 u) wordt in Barneveld de Eindejaarsbeurs & Stampales georganiseerd in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld. Entree € 3,00 per dag. Jeugd tot 17 jaar: gratis. Info: 055 3558600 of organisatie@eindejaarsbeurs.nl



Ruilbeurs Hardinxveld-Giessendam

Op zaterdag 31 december organiseert PV "De Philatelist" een postzegelruilbeurs. De ruilbeurs wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur in het Hervormd Centrum, Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam.

2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012

Postzegelbeurs Boskoop:

NVPV Boskoop organiseert op zaterdag 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 15 september, 20 oktober en 17 november 13.00 u - 17.00 u een postzegelbeurs in 'In de Stek' Puttelaan 148, Boskoop. Info: P.C.C. de Koning tel 0182 615136 pjdekoning@casema.nl

Verzamelbeurs Schoonhoven

De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop organiseert op zaterdag 21 januari, 17 maart, 15 september en 17 november 13.00 - 16.00 u een verzamelbeurs in St. Verenigingshuis De Zilverstad, Nw. Singel 39, Schoonhoven Info: J.C.M. Zirkzee 0172 216239 j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl

Ruilbeurs Katwijk- Rijnsburg:

Postzegelvereniging Katwijk – Rijnsburg organiseert op 28-01-2012 van 10.00 - 15.00 u een ruilbeurs in wijkgebouw "de Wiek" Fresiastraat 19 2223 XA Katwijk. Entree € 0,50. Er zijn handelaren aanwezig. Info. tel 071-5173995. Het wijkgebouw is rolstoelvriendelijk en rookvrij. Er is voldoende gratis parkeerplaatsen.

Postzegelbeurs Bodegraven

NVPV Bodegraven organiseert op zaterdag 28 januari, 31 maart en 24 november 09.30 u - 16.30 u een postzegelbeurs in Rijngaarde 1, Bodegraven-Dronenwijk. Toegang € 2,00 - tot 18 jaar gratis. Info Dick Verwoerd 0653 260579 of 0613 536015 - tafels € 5,00 per stuk. <http://postzegelvereniging-nvpv-bodegraven.jouwweb.nl/>

Verzamelbeurs Wijk bij Duurstede in 2012

Filatelisten Vereniging Wijk bij Duurstede (FVW) organiseert op de laatste zondagen van de maanden januari, februari, maart en april in het voorjaar en van september, oktober en november een verzamelbeurs. Data voorjaar: Zondag 29 januari; 26 februari; 25 maart, 29 april 2012, 30 september; 28 oktober en 25 november 2012. Vikinghal, Karolingersweg 234, 3962 AP Wijk bij Duurstede. Openingstijd : 11.00 u / 15.30 u. Toegang gratis. Informatie en/of standhuur: Mw. G. van Lunsen tel. 06-22650760. FVW-website: www.fv-wbd.nl.

Ruilbeurs Heerhugowaard

Fil.Ver. Heerhugowaard e.o. organiseert op 29 januari 2012 een ruilbeurs in De Swan, Middenweg 178 te Heerhugowaard van 10.00 tot 16.00 uur. Er is een postzegelhandelaar en een muntenhandelaar aanwezig.

Postzegelbeurs Alphen a/d Rijn

NVPV Alphen a/d Rijn organiseert op zaterdag 4 februari, zaterdag 22 september en zaterdag 27 oktober 10.00 - 16.00 u een postzegelbeurs in de Maranathakerk, Raadhuisstraat 84, Alphen aan den Rijn. Info: 0182 395103

Postzegelbeurs Oosterwolde

Op zaterdag 11 februari 2012 houdt de Stellingwerper Filatelisten Vereniging haar jaarlijkse postzegelbeurs in Activiteitencentrum De Miente, Snellingerdijk 39 (8431 JR) te Oosterwolde. Open van 10:00 tot 16:00 uur. Het gebouw is goed toegankelijk voor rolstoelers. De toegang is gratis. Inlichtingen 0516-441646 of rv@ravema.nl.

Verzamelbeurs Reeuwijk

De Verzamelaar, afd. Rijn- en Gouwestreek Boskoop organiseert op zaterdag 18 februari, 21 april, 20 oktober en 15 december 10.00 - 16.00 u een verzamelbeurs in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk Info: J.C.M. Zirkzee 0172 216239 j.p.zirkzee1@kpnplanet.nl

Ruildag Gouda

PV Gouda organiseert op zaterdag 25 februari 2012 van 10.00 tot 13.00 uur een ruildag in Clubhuis ISV Gouda, Ridder van Catsweg 358 t.o. 693, 2804 RS Gouda

Postzegelbeurs, Coevorden.

Filatelistenvereniging Coevorden-Hardenberg eo organiseert een postzegelbeurs op 25 februari 2012. Locatie: Dorpshuis de Schalm, Hoofdweg 47, 7741 PL Coevorden (Steenwijksmoer). Tijd: 10.00 - 16.00. Veiling om 14.00 uur. Toegang gratis. Info: Janet Dales, 0524-516024 of zie de website www.pzvcoevorden.nl

Filafestival Borculo:

PV Lochem, Borculo e.o. organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 februari 2012 de jaarlijks terugkerende postzegelbeurs 'Filafestival' in het gebouw van Muziekvereniging Volharding, Haarloseweg 7, Borculo. Info G.G. Wissenburg tel. 0545 272543 wissenburg.g@hetnet.nl

Internationale Postzegelbeurs Arnhem

VOVV (organisatie Eindejaarsbeurs) organiseert i.s.m. Filatelistenver. De Globe op 9 en 10 maart 2012 open: 09.30 - 17.00 u een grote internationale postzegelbeurs in de Rijnhal, Olympus 1 in Arnhem. Toegang: € 3,00 - jeugd tot 17 gratis. Groot jeugd-evenement Stampales aan de Rijn. Ca. 6.000 m² met standhouders uit binnen- en buitenland. Info: organisatie@eindejaarsbeurs.nl

Postzegelbeurs Heerenveen

Postzegelvereniging Heerenveen organiseert op 17 maart 2012 een Postzegelbeurs in De Koningshof, Prinsenvweg 1, Heerenveen. Info: pyheerenveen@gmail.com

Internationale beurs voor poststukken en postzegels Gouda

De Stichting de Brievenbeurs / Filamania organiseert op 6 en 7 april 2012 haar Negentiende Internationale beurs (geen ruilbeurs) voor poststukken/postzegels, met ruim 45 internationale standhouders, in Sporthalcomplex De Mammoet, Calslaan 101, Gouda. Speciale activiteit: Postwaardestukken. Zie www.brievenbeurs.com en www.filamania.com

Filamanifestatie 2012 Purmerend

Op 21 en 22 april wordt in het Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan in Purmerend een wedstrijd (cat.3) en propaganda tentoonstelling georganiseerd met ca. 200 kaders. Opbouw 20 april. Open op zaterdag 10.00 - 18.00 u, zondag 10.00 - 16.00 u

Tentoonstelling 2012 - 2^e categorie in Schleiz – Duitsland

In Schleiz (Thüringen - Duitsland) wordt van 27 t/m 29 april 2012 een tentoonstelling 2^e categorie georganiseerd. Ook inzenders uit de in multilateraal verband samenwerkende landen kunnen zich voor deelname aanmelden. Informatie: www.briefmarkenfreundeschleiz.de of aan te vragen bij Dr. Wolfgang Leupold, Fröbelstrasse 26, D-07902 Schleiz, Duitsland.

Pro-Phil 2012

Filatelistenvereniging “De Helmveste, Helmond en Omstreken” organiseert op 3 en 4 november 2012 in Gebouw ‘De Fonkel’, Prins Karelstraat 123 in Helmond een lustrum tentoonstelling Categorie 3. De tentoonstelling zal ca. 200 kaders omvatten en wordt ingedeeld: wedstrijdklasse, bestemd voor inzendingen in de tentoonstellingsklasse 3, 1 en 2 kader, open klasse, voordruk albumbladen, jeugd en propaganda. **Geen kadergeld.** Aanmelden tot 1 augustus 2012. Plan van de verzameling en korte omschrijving t.b.v. de catalogus is vereist. Info en aanmelden: Secretariaat Tentoonstellingscommissie C.A. van den Broek-Verbeek, Annecyhof 1, 5627 DJ Eindhoven tel. 040 2427073 of 06 24734756

Volleybal Newsletter

De heer Piet van den Berg uit Roosendaal geeft een speciale nieuwsbrief uit voor verzamelaars en liefhebbers van volleybal. De nieuwsbrief is in het Engels geschreven en behandelt de sport in de breedste zin van het woord, nationaal en internationaal. De heer Van den Berg is bereikbaar via: volleyphil@home.nl

Wilt u dat wij ook uw activiteit vermelden in deze rubriek? Stuur u dan de gegevens - zo beknopt mogelijk en in Word - naar redactienieuwsbrief@knbf.nl en vergeet u vooral niet te vermelden wanneer, waar en hoe laat. En een eventueel informatieadres.

Afzeggen:

Mocht u de KNBF Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan dient u het volgende te doen:

- **U heeft een “account” op de KNBF website: na in te loggen klikt u op “mijn account”. In dit onderdeel kunt u bij het deel “wenst u de nieuwsbrief te ontvangen” het vinkje verwijderen. U dient vervolgens “opslaan” aan te klikken.**
- **U heeft geen “account” op de KNBF website: in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief kunt u de internet link aanklikken en uw e-mail adres ingeven. Door vervolgens op “verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres verwijderd. <http://www.knbf.nl/afmelden-nieuwsbrief>**

Veranderen van e-mail adres:

Indien u uw e-mail adres wilt veranderen waarop u de KNBF Nieuwsbrief ontvangt dan dient u het volgende te doen:

- **U heeft een “account” op de KNBF website: na in te loggen klikt u op “mijn account”. In**

dit onderdeel kunt u bij het onderdeel “E-mail adres” uw nieuwe e-mail adres invullen. U dient vervolgens “opslaan” aan te klikken.

- **U heeft geen “account” op de KNBF website: in de begeleidende e-mail bij de nieuwsbrief kunt u de internet link aanklikken en uw e-mail adres ingeven. Door vervolgens op “verstuur” te klikken wordt uw e-mail adres verwijderd. Door op het hoofdscherm van de KNBF website in het onderdeel “Nieuwsbrief” uw naam en e-mail adres en vervolgens op “Verstuur” te klikken wordt de nieuwsbrief in de toekomst naar het nieuwe e-mail adres verstuurd.**



**Association
Internationale des
Journalistes
Philatéliques**

